

## Prentenboek Stefan Wolters

# De koning met de kikker op zijn hoofd



### Een kleurrijk debuut van een naïef talent

Er is iets vreemds aan de hand in Koeterwaal. Koning Bolderbast is zijn kroon kwijt. Als hij op zoek gaat naar zijn kroon, komt hij allemaal bijzondere figuren tegen. Helaas heeft niemand zijn kroon gezien. Verdrietig loopt hij de paleistuin in. Daar ontmoet hij de Kikkerkoning. En wat draagt die op zijn hoofd...?

Het eerste kinderboek van illustrator en beeldend kunstenaar Stefan Wolters. Wolters leerde zichzelf tekenen en schilderen en experimenteerde met verschillende stijlen en technieken. Een experiment was het tekenen met zijn linkerhand. Deze 'kinderlijke' hand zorgt voor de typerende naïeve stijl.

Zijn illustraties werden al bekend door ansichtkaarten, maar nu wordt zijn droom werkelijkheid: de uitgave van zijn eerste kinderboek. Het resultaat is een kleurrijk prentenboek vol humor en grappige illustraties. Deze worden versterkt door de vormgeving van Frits Nossbaum, die zoals hij zelf zegt: 'elke bladzijde een feestje wil laten zijn.' Een heerlijk boek om voor te lezen aan kleine mensen, met genoeg humor voor grote mensen. Met een actueel, maar universeel thema: samen delen. Niet voor niets is het boek opgedragen aan 'alle prinsjes en prinsesjes die samen willen delen en samen willen spelen.'

Stefan Wolters  
De koning met de kikker op zijn hoofd  
Geïllustreerd door de auteur

Gebonden, ca. 26 pagina's

ISBN 90 6249 505 2, NUR 273/274  
Prijs ca. € 12,95  
Verschijnt in maart 2006  
Vanaf 3 jaar  
Sjaloom



- Gratis boekhandelsposter
- Gratis knuffel of extra korting bij beursbestelling (vraag onze vertegenwoordigster naar de voorwaarden)

Voor verkoopinformatie over knuffels en ansichtkaarten zie [www.b-naive.com](http://www.b-naive.com)